

Vraag het aan Morya



Luisteren, luisteren en nog eens luisteren

“Soms zijn mensen niet open, en dan vraagt het werkelijk tijd. Er gaat heel veel tijd in luisteren, luisteren en nog eens luisteren.

Want wanneer mensen zoekende zijn, komen ze van alles tegen op hun pad, maar ze kunnen het geen plaats geven. En dat ‘geen plaats geven’ betekent dat je ook weinig kan zeggen tegen ze; eerst moeten ze tot een soort orde kunnen komen in zichzelf.

Maar wanneer ze bezig zijn met hun zoekende gedachten naar buiten te brengen, is dat op zich al heel erg belangrijk. Want daardoor leren ze zichzelf te beluisteren.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 4: ‘De klank van vrede’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 62

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


